

HET HAMBAKERTJE

Knutsel jij mee met Ilana?

Lees over onze avonturen op het voetbalveld, achter de gameconsole en in de wijk!

Achterin vind je een leuke woordzoeker!

Juni 2025



VOETBALPLEZIER ALTIJD EN OVERAL!



Al twee jaar lang voetbal ik bij DBN'22 en de voetbalschool van Jordy. Voetbal is echt mijn favoriete sport en hobby. Toen ik nog kleiner was, deed ik ook aan kickboksen. Maar nu draait alles om de bal!

Ik voetbal op school tijdens gymles, in de pauzes en buiten na school. Thuis probeer ik ook te voetballen, maar dat vindt mijn moeder niet zo leuk. Soms stoot ik de bal per ongeluk tegen onze meubels en andere spullen.

Mijn grootste held op het veld is Cristiano Ronaldo. Ik vind hem een hele goede voetballer! Als ik groot ben, wil ik ook even goed kunnen voetballen als hij. Ik kijk vaak naar zijn wedstrijden. Hij heeft een speciaal trucje dat hij altijd doet: The Ronaldo Chop. Dat wil ik ook echt leren!

Naast voetbal vind ik gym en rekenen op school superleuk, en ik ben er ook goed in! In de klas zijn mijn beste vrienden Yousouf, Joël, en Amir. We spelen vaak samen en in de pauzes doen we tikkertje. Het is altijd leuk om met hen te spelen!

Door Amir (7 jaar)



DE RONALDO CHOP:



MEIDENVOETBAL

NIEUW TEAM BIJ DBN



Heb je het al gehoord? Voetbalclub DBN heeft sinds kort een speciaal meidenvoetbalteam! In dit team zitten meiden die graag willen voetballen, trainen om beter te worden en leuke trucjes leren. Vier van de meiden vertellen over hun ervaringen bij het meidenvoetbalteam.

Ik vind het geweldig om te voetballen. Ik speel vaak in de achtertuin, maar nu kan ik ook trainen bij DBN. Hier leer ik coole trucjes, zoals de 'schaar'. Dat is mijn favoriet! Mijn grote voetbalheld is Lamine Jamal. Later wil ik graag een hele goede voetbalster worden. Of misschien word ik wel juf in groep 7 of 8!

Door Mack (9 jaar)



Ik houd ook van voetballen, vooral op school. Tijdens de training bij DBN oefenen we de basis, zoals passen, dribbelen en schieten, maar ook trucjes zoals de schaar. Ik vind de club van PSV heel goed. Ik heb veel PSV-spullen op mijn kamer en draag graag voetbalkleding van PSV.

Door Romy (9 jaar)

Ik ben ook sinds kort begonnen met voetballen en ik vind het super leuk. Vooral de partijtjes zijn mijn favoriet. Ik doe heel erg mijn best tijdens de trainingen en wil heel goed worden in voetbal. Mijn grote voetbalheld is ook Lamine Jamal!

Door Noor (9 jaar)



Voetbal vind ik ook leuk. Ik kan al best goed spelen, maar ik wil nog beter worden in dingen als verdedigen en aannemen. Het leukste vind ik het oefenen van trucjes. Soms is het moeilijk, maar dat geeft niet. Ik blijf oefenen zodat ik steeds beter word.

Door Ilana (7 jaar)

GAME AVONTUREN

SQUAD, V-BUCKS EN EMOTES

Hallo allemaal! Wij zijn Rayan, Kennedy en Junaid, de beste vrienden ooit! Of we nu in de klas zitten of na school, we kunnen niet wachten om samen te gamen! Soms verzamelen we bij elkaar thuis om te gamen en soms spelen we allen vanuit onze slaapkamers. We praten met elkaar via onze headsets, dat zijn koptelefoons met een microfoon. Het is super leuk en soms komen we zelfs andere kinderen uit onze klas online tegen in de games. Gamen is echt onze grootste hobby!



Onze favoriete game is Fortnite. In dit spannende spel moet je proberen als laatste over te blijven op een groot eiland. Je kunt alleen spelen of samen met vrienden in een 'squad'. We gebruiken ook andere woorden zoals v-bucks (dat is het spelgeld), skins (supergave figuurtjes), emotes (dansjes die je kunt doen) en lobby (waar je met je team samenkomt voordat je begint). En het mooiste is, je kunt je poppetje nog toffer maken door leuke kleren te kopen!

Fortnite heeft wel 1.001 levels. Als je het hoogste level haalt, win je het spel! Rayan is nu op level 200, Kennedy op level 384 en Junaid op level 380. We houden ook van YouTube en kijken filmpjes om nieuwe trucjes te leren van onze favoriete vloggers: Paraduze, KingAlmighty en Peter Bot.

Naast Fortnite hebben we nog meer games die we leuk vinden, zoals Rocket League en Roblox. Maar als we even niet aan het gamen zijn, spelen we ook buiten! We voetballen en spelen leuke spelletjes zoals baltikkertje.



Later willen we professioneel gamers worden en misschien wel geld verdienen met gamen! Mocht dat niet lukken, hebben we ook nog andere dromen: Rayan wil een eigen winkel, Kennedy droomt van een carrière als voetballer en Junaid wil een kapperszaak hebben. Maar voor nu willen we heel goed worden in gamen, zodat we mee kunnen doen aan een mega WK game-toernooi!

Door Rayan (9 jaar), Kennedy (8 jaar) en Junaid (9 jaar)

GAME STRIPS

TIP VAN DE REDACTIE



Ben jij gek op gamen? Dan zijn de stripverhalen van Minecraft echt iets voor jou! Bij de bibliotheek Huis73 kun je deze toffe stripboeken lenen. Er zijn vaak meerdere delen, dus je kunt lekker blijven lezen zonder je te vervelen!

MINECRAFT



KNUTSEL TUTORIAL

BY
ILANA



Stap 1: Verzamel de nodige knutselpullen. Hieronder staat een lijstje.



Stap 2: Je start met een vel papier en kleurpotloden of stiften.



Stap 3: Maak een leuk figuur of tekening naar keuze. Je kan ook een figuur uit een kleurplaat gebruiken.



Stap 4: Plak de tape op het figuur.



Stap 5: Knip het figuur uit.



Stap 6: Trek het figuur over op een ander vel papier.

DIT HEB JE NODIG:

- ♥ Kleurpotloden of stiften
- ♥ Tape of brede plakband
- ♥ Schaar en vel papier
- ♥ Wattenbolletjes of wattenrol
- ♥ Optie: liniaal



Stap 7: Kleur het figuur op de achterkant, plak er tape op en knip het uit.



Stap 8: Nu heb je een achterkant en een voorkant.



Stap 9: Plak de randen van de voorkant en achterkant aan elkaar vast. Zorg dat je wel een stukje open laat.



Stap 10: In de opening stop je wattenbolletjes zodat het voller wordt.



Stap 11: Tot aan de rand van de opening vul je met wattenbolletjes. Daarna plak je de opening dicht.



Stap 12: Zo ziet de gevulde squishie er aan de voorkant uit.



Stap 13: En zo ziet de gevulde squishie er aan de achterkant uit.



Stap 14: We hebben er een paar gemaakt!

BY
ILANA
-XOXO-

RUILBEURS

BOEKEN, SPELLEN EN GAMES

Samen met mijn buurmeisje Noor ben ik naar de ruilbeurs van Hambaken Connect geweest. Daar kon je boeken, spellen of games inleveren die je niet meer nodig hebt. Ik heb vier leuke leesboeken meegenomen die ik al vaak heb gelezen. Wat ik niet meer gebruik, kan ik geven, zodat andere kinderen er blij mee kunnen zijn. Dat vind ik een supergoed idee! Zo hoef ik niks weg te gooien of nieuwe dingen te kopen.

Bij de ruilbeurs waren er lange tafels vol met spullen van andere kinderen. Je kon kiezen uit veel verschillende boeken, spellen en games. Het was even lastig om iets te kiezen. Toen ik eindelijk wist welk spel ik wilde, was het al gekozen door een ander kind. Dat vond ik jammer, maar de volgende keer ga ik sneller kiezen! Gelukkig heb ik wel twee leuke boeken uitgekozen van Dagboek van een Muts: Drama voor de camera en Puppy love.



Door Sophia (9 jaar)

Wil jij ook een leuke ruilbeurs houden? Of ben je benieuwd wanneer de volgende is? Sabine weet er alles van en helpt je graag! Bel of app haar op:
06 - 45 91 40 63

WIST JE DAT

...de ruilbeurs helpt om spullen een tweede leven te geven? Dingen die jij niet meer gebruikt, kunnen anderen heel gelukkig maken!

...op de ruilbeurs vaak verrassingen te vinden zijn? Je weet nooit welk speciaal boek of spel je gaat tegenkomen!

...de ruilbeurs ook goed is voor het milieu? Door spullen te ruilen, helpen we om minder afval of spullen te produceren!

...het leuk is om nieuwe vrienden te maken op een ruilbeurs? Je kunt samen praten over de boeken en spellen die je leuk vindt!

SKEELEREN

SUPERSNEL EN SUPERCOOL

Ik kan sinds een paar maanden skeeleren. Dat wilde ik al zo lang. Ik heb heel veel geoefend en nu kan ik het best goed. Soms ga ik zelfs supersnel!

Maar... ik val ook nog weleens. Au! Gelukkig draag ik knie-, elleboog- en polsbeschermers. Dan doet het minder pijn. Al heb ik soms toch blauwe plekken of schaafjes.

Het allerleukste vind ik skeeleren op de skatebaan in het park of op de pumtrack bij Sportpark Noord. Daar kun je hard rijden, scherpe bochten maken en omhoog en omlaag scheuren. Zo gaaf!



Door Haroun (6 jaar)

Nu het zomervakantie is en de zon lekker schijnt, ga ik nóg vaker skeeleren. Wat doe jij graag in de zomervakantie?

BREINBREKERS!

1 Noem drie opeenvolgende dagen zonder de volgende zeven woorden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.



Kijk op de laatste bladzijde om te zien of je het goed had!

2 Er staan twaalf koeien onder een paraplu, maar ze worden niet nat. Hoe kan dat?

3 Als ik het heb, deel ik het niet. Als ik het deel, heb ik het niet. Wat is het?

4 Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. Rara, wat ben ik?

Hoi!

Ik ben Liesbet, directeur van School of Artemis. In het nieuwe schooljaar start ik samen met mijn team een heel bijzonder kunstproject: School of Artemis.



Na de zomervakantie gaan we met een theaterdocent, een kostuumontwerper en een muzikant, op vrijdagmiddagen na school, aan de slag met het sprookje Peter en de wolf. Misschien heb je daar al wel eens van gehoord?

We gaan toneelspelen en kostuums, muziek en video's maken. Voor de muziek(instrumenten) gaan we zelfs een paar keer naar de Willem Twee Studio's, dat is een vette muziekstudio midden in het centrum.

Op zondag 9 november 2025 is dan het optreden van jullie eigen versie van Peter en de wolf op November Music Festival in Theater aan de Parade in Den Bosch.

Ben jij 6, 7 of 8 jaar? En lijkt het je leuk om samen met anderen creatief bezig te zijn?

Meld je dan nu aan en stuur een mailtje naar juf Lobke en juf Evelien: schoolof@artemis.nl

SCHOOL OF
ARTEMIS




WOORDZOEKER

ZOMERVAKANTIE



G	N	B	S	M	K	E	I	T	N	A	K	A	V	R	J	V	D
H	P	J	B	K	H	N	E	S	T	E	I	F	M	A	U	X	H
B	S	T	S	S	A	T	S	I	E	R	S	S	K	F	I	M	S
F	D	G	L	N	E	M	M	E	W	Z	K	E	L	C	F	G	E
O	V	N	I	L	G	R	C	J	N	N	O	R	O	T	C	T	J
N	B	E	P	T	A	Q	N	E	E	R	N	E	S	N	N	H	T
T	K	L	P	F	B	B	R	Z	B	G	V	L	A	E	E	N	E
S	O	E	E	H	N	E	I	M	W	E	W	A	R	Z	N	E	L
P	F	P	R	T	I	E	E	E	I	Y	X	X	A	E	N	K	L
A	F	S	S	U	R	W	T	E	W	P	R	E	P	L	O	N	E
N	E	G	L	P	Z	E	C	H	Y	Z	X	N	Q	L	Z	I	P
N	R	I	J	J	N	F	R	R	K	I	O	N	M	Y	X	R	S
E	F	H	Z	E	E	A	E	J	S	J	I	N	G	M	L	D	D
N	K	A	P	D	A	B	E	T	V	P	L	E	Z	I	E	R	I
N	G	Z	S	H	K	N	H	J	N	G	E	Z	E	L	L	I	G
L	I	Y	T	O	T	O	O	B	S	E	D	W	O	J	T	I	D
V	L	I	E	G	T	U	I	G	Y	Y	T	U	B	H	U	M	N
D	N	A	R	T	S	T	O	S	W	A	N	D	E	L	E	N	F

- BADPAK
- BAL
- BOOT
- DRINKEN
- ETEN
- FIETSEN
- GEZELLIG
- IJSJE
- KOFFER
- LEZEN
- LUIEREN
- ONTSPANNEN
- PARASOL
- PLEZIER
- REISTAS
- REIZEN
- RELAXEN
- SLIPPERS
- SPELLETJES
- STRAND
- TENT
- VAKANTIE
- VLIEGTUIG
- WANDELEN
- ZEE
- ZONNEN
- ZWEMBROEK
- ZWEMMEN



DE MAKERS

Het Hambakertje is gemaakt door en voor kinderen! Dankzij jullie spannende avonturen, grappige verhalen, toffe ideeën en gave foto's is dit een superleuke editie geworden om met de hele wijk te delen.

DOE JE OOK MEE?

Jij bent de beste verhalenverteller! Jij ziet en beleeft dingen die volwassenen misschien helemaal niet opmerken. Met *Het Hambakertje* kun je jouw spannende avonturen, grappige verhalen, ideeën, ontdekkingen, mooie tekeningen en foto's delen met de hele wijk.

Doe je mee? Stuur een berichtje naar Hiwi via 06 - 15 59 82 13.



Antwoorden breinbrekers:

- 1) Gisteren, vandaag, morgen.
- 2) Het regent niet.
- 3) Een geheim.
- 4) Een kaars.

HET HAMBAKERTJE

Op www.hethambakertje.nl kunnen ouders meer informatie vinden over Het Hambakertje.